



Säsongen 1968 - 1969

Text: Kjell Olofsson. Foto & bearbetning: Lars Rasmusson

Bilder och bildtexter från Panterns arkiv.



Inför höstsäsongen 1968 insåg styrelsen att det inte fanns någon förutsättning att starta upp och få lönsamhet i vårt bingo spel på Folkets Hus utan kläckte istället en mycket vågad idé som innebar att vi skulle satsa allt på en enda kväll och då arrangera ett JÄTTEBINGO med en ny bil som lockande första pris.

Vi hittade en lämplig lokal i Kronprinsens garage och startade en anbudsförfrågan bland olika bilfirmor för att finna en lämplig bil att lotta ut. Det blev en Simca 1000 med 4 dörrar.

Därefter startades operation marknadsföring och det uppdagades snart en stor skepsis bland stadens bingo spelare om detta aldrig prövade storbingo verkligen var ett seriöst arrangemang. Någon dag före dagen D fick vi veta att det fanns en möjlighet att köpa en kort reklamsnutt i Kronprinsens Intern-TV under pausen i ett program där jag minns att Rolf Björling och Gunnar "Siljabloo" Nilsson var främsta underhållare. Jag tyckte att det var trevligt att, i avvaktan på vårt framträdande, på nära håll få uppleva dessa artister men något gensvar från de boende i skrapan på vårt reklamslag märkte vi inte.

När vårt arrangemang den 6 december gick av stapeln besannades tyvärr våra farhågor att spelarunderlaget inte skulle räcka till för någon större nettobehållning. Och som en oturlig, men inte ologisk, följd av ett för lågt antal sålda brickor fick naturligtvis flera spelare bingo samtidigt när vi spelade om bilen vilket gjorde att vi tvingades betala ut flera okalkylerade och kostsamma sidovinster. Det, som vid det tillfället, såg ut som ett präktigt fiasko slutade i ett kraftigt underskott som ytterligare försämrade vår ekonomi. Men en idé hade fötts som jag återkommer till några år längre fram.

Vi vände oss än en gång till företagarna på Segevång och fick den här gången ett bra gensvar. En annan åtgärd som omedelbart vidtogs var att återuppta vår internbingo i klubblokalen för medlemmar och deras familjer vilket tillsammans med överskottet från lottförsäljningarna på Erikslust gjorde att vi efterhand kunde betala skulderna vi ådragit oss. Och några nya kostnader uppstod ju inte så länge vår sportsliga verksamhet låg nere. Men planeringen inför en come-back på tävlingsbanorna pågick samtidigt för fullt. Skattemyndigheten ålade oss att ändra vårt

redovisningsår till kalenderår vilket passade oss väldigt illa då ju säsongen som styrde verksamheten omfattade höst/vår. Först i mitten av 70-talet fick vi efter ansökan tillåtelse att gå tillbaka till vårt sportsliga verksamhetsår.

Panterns styrelse såg under säsongen 1968-69 ut på följande sätt:

Ordförande: Sven Olsson

Kassör: Lennart Nilsson

Sekreterare: Kjell Olofsson

Ledamöter: Ulf Adelstam
Tommy Gustavsson
Lennart Larsson
Lars Rasmusson

Materialförvaltare var Lars Rasmusson och Bertil Thornkvist.

Lars Rasmusson och Ulf Adelstam deltog i en lagledarutbildning i Skånes Ishockeyförbunds regi.

Styrelsen höll 4 protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten på måndagar Därutöver hade vi två välbesökta allmänna möten med bl. a. filmvisning i klubblokalen.

Föreningen firade i stillhet sitt 10-årsjubileum på årsdagen med kaffe och tårta och möte på klubblokalen och en tid senare med en festlighet på Folkets Hus i Malmö. Nära femtio medlemmar mötte då upp och bland dessa märktes de båda tidigare ordförandena Jan Magnusson och Erik Grönvall. Förtjänsttecken delades ut till 17 personer som varit medlemmar i minst 6 år.

Klubblokalen var fortfarande öppen på kvällarna för olika aktiviteter och möten.

Genom att styrelsen där fortsatte med våra sportsliga aktiviteter varje vardagskväll, och arrangerade bingoaftnar för enbart medlemmar, tiggde mindre sponsorbidrag och inte minst lyckades bra med lottförsäljning förbättrades vår ekonomi och våra skulder kunde successivt amorteras av.

Vi hade ju heller ingen hockeyverksamhet under våren och därmed små kostnader. Årsomslutningen var 16 153 kronor.