



Säsongen 1961 - 1962

Text: Kjell Olofsson. Foto & bearbetning: Lars Rasmusson

Bilder från Panterns och LR:s arkiv.



En styrelse bestående av **Jan Magnusson** ordförande, **Kjell Olofsson** sekreterare, **Marianne Magnusson**, kassör och **Gert Larsson** valdes vid årsmötet. Makarna Magnussons bostad var i regel platsen för våra arbetsmöten medan allmänna medlemsmöten hölls i Ungdomens Hus. Vid ett sådant möte den 24/10 1961 var vi 49 närvarande vilket innebar 100 %-igt deltagande.

Intresset för barmarksträningen var något sämre än tidigare och på grund av träningsgruppens storlek också svårare att genomföra. Det blev därför mest löpningar i Bökebergsterrängen och Sorgenfri idrottsplats omväxlande med hinderlöpning och fotbollspel på Limhamnsfältet.

Vi fick inför säsongstarten överta tre spelare från nerlagda Hugo av vilka vi hade stor glädje av den snabbe kedjespelaren **Lars-Göran Johansson**. Ett annat bra nyförvärv var **Jan Persson**, en back från MFF som på grund av militär- och FN-tjänst inte kunde satsa fullt ut på hockey. **Janne, en snackeslig back, gjorde 7 mål och blev, i dubbel bemärkelse, aldrig mållös i de fem matcher han deltog under säsongupptakten.** Sedan försvann han för en tid till Famagusta. På pluskontot kunde vi även räkna in Jan Nordbergs återkomst från militärtjänst samt Lars-Göran Nilsson som blev omskolad till målvakt och utvecklades till en lugn och säker gårdvar. Den hårdskjutande backen Ronny Olssons flyttade till konkurrenten Söder vilket orsakade att vår förening hamnade i sitt första övergångsbråk. Unge Jan Grönvall fyllde luckan efter Abbe. Panterns seniorlag debuterade i det officiella seriesystemet och fick börja i den lägsta divisionen som var division 5 södra där övriga deltagande klubbar var Hammenhögs If, Åsums BK (seriesegrare), Söder IF och V.Vemmenhögs IF.

Säsongens första match, som tillika var vår internationella debut, spelades den 10 december i danska Gladsaxe mot Rungsted. Danskarna vann med 5-4 efter en tuff batalj med en hel del speciella regeltolkningar av den danske domaren. Rungsteds lag innehöll hela 6 landslagsmän. I returen den 18 februari blev det en ny förlust nu med 10-3 på hemmais och två dagar senare avslutade seniorlaget sin säsong genom att vinna

över en oregistrerad Malmöklubb som hette Star med 6-2 i en vänskapsmatch.

Pantern hade tidigare under säsongen mött MC Blixten och Kulladal, två andra oregistrerade klubbar som utmanat oss. I serien kom vi på andra plats med 9 poäng. I en avgörande seriefinal uppe i Åsumtorp förlorade vi med 12-2.

Den matchen spelades på en naturisbana och istäcket var på grund av vårsolen så tunt att grus och gräs stack fram utmed sargen. Alla spelarna befann sig därför mesta tiden mitt på banan och i den klubbfäktning som därvid uppstod decimerades våra klubbor efter hand så illa att det i matchens slutskede bara fanns fyra användbara kvar. En spelare fick då avdelas till att bara åka omkring och tackla samt markera ut en motspelare.

Totalt spelade seniorlaget 8 serie och 5 vänskapsmatcher med ett facit av 5 vinster, 1 oavgjord och 7 förluster. Säsongen på is omfattade således cirka tre månader för Panterns del. Skyttekung blev åter Bert Danefors med 19 mål på 10 matcher före kedjekompisen Göran Lindgren med 10 fullträffar. Jan Nordberg och reservmålvakten Lars-Göran Nilsson deltog i samtliga matcher medan förstemålvakten Leif Andersson, Jan Grönvall, Bengt Lindberg, Göran Lindgren och Kenneth Lindskog nådde 12 samt Kent Sjögren, Ronny Jonsson och Ingemar Jonsson 11.

Samtliga spelare, förutom Nordberg, deltog dessutom i alla eller de flesta juniormatcherna. Juniorna spelade åtta matcher under perioden 21/11-27/2, segrade i 5 och förlorade 3.

En av förlustmatcherna kom mot MFF men den här gången stannade siffrorna vid 1-3. I JDM utklassade vi åter Lund med 7-0 men sedan det blev respass mot de blivande distriktmästarna Kiviksgården dock först efter förlängning.

Eftersom vi inte lyckats ordna några träningstider för vårt pojklag spelades bara 4 matcher i SDS-cupen.

Här presenterade sig en ny, lovande spelare för oss genom att i sin premiärmatch göra YP-lagets båda mål. Bo Svensson hette grabben och han var son till Nässjös gamle fine bandyspelare, **Gösta Svensson**. Gösta hade efter anställning vid Malmö Brandkår blivit omskolad till en säker

forts.

forts. från sid. 1

hockeyback i MFF. Att äpplet inte fallit långt från trädet syntes tydligt.

Pantern beslöt, i samarbete med Sport 61 och Svenska Gångförbundet, att anordna märkestagning i gång. Arrangemangen genomfördes både i Beijers park och i Bökeberg under några helger i september 1961 men slog inte så väl ut som vi hade hoppats och vi vandrade därför lika stillsamt ut ur Gångförbundet som vi kommit dit.

Medlemsantalet i föreningen hade nu vuxit till 49. Bland dessa fanns några föräldrar som tagit på sig ledaruppdrag. Den ekonomiska omslutningen

var på cirka 5.500 kronor. Inkomsterna kom i huvudsak från medlemsavgifter och lottförsäljning.

Fortfarande fick spelarna själva betala sin utrustning samt istid. Resorna företogs med privata bilar. Domaren hade ett matcharvode på mellan 40-60 kronor. Vid en juniormatch i Lund den 23 januari 1962 mot Mörap hette rättskiparen **Carsten Erichs**. Han blev sedermera en mycket uppskattad medarbetare i Radio Malmöhus och känd som **Katastrof-Karre** efter sina insatser vid de svåra vinterstormarna i slutet av 1970-talet. I Tyringe invigdes Skånes åttonde konstisbana. 44 föreningar var nu anslutna varav 10 var vilande.



Panterns A-lag.

Övre raden från vänster: Lagledare Jan Magnusson, Bert Danefors, Kennet Lindskog, Kent Sjögren, Ulf Sandgren, Göran Lindgren, Jörgen Karlsson.

Nedre raden från vänster: Lars-Göran Andersson, Bengt Lindberg, Ronny Johnsson, Leif Andersson, Jan Grönvall, Lennart Nilsson.