



Säsongen 1988 - 1989

Text: Kjell Olofsson. Foto & bearbetning: Lars Rasmusson

Bilder från Panterns/LRs arkiv.



Årsmöte hölls den 8 juni 1988 och för fjärde året omvaldes hela styrelsen.

Medlemsantalet hade sjunkit till 459 varav 394 mellan 4-25 år och 73 av dessa var flickor.

Omsättningen var 962 515 och återigen en vinst, nu på hela 115 430 vilket i ett huj nästan raderade ut vårt underskott. Näja, drygt 11 000 återstod.

Orsakerna till detta otroliga resultat var framförallt två.

Vi hade lyckats hålla kostnadsökningarna på en rimlig nivå så att de bara ökat med 36 000.

Men den främsta orsaken var att vi hade turen att bli lottade till att delta i en TV-frågetävling som hette Zick-Zack. Tävlingen ägde rum i anrika Cirkus ute på Djurgården i Stockholm och leddes av Tommy Engstrand. Pantern representerades av vår ordförande Bert Römbö och en ung medlem som hette Eva Linderöth. Det visade sig vara den perfekta kombinationen. Bert hade ju, som rektor för Vuxenskolan, både allmänbildning, erfarenhet och gedigna kunskaper. Det som han eventuellt saknade kompletterade Eva perfekt med nyinlärt kunnande, vakenhet och god kännedom om mera ungdomliga frågor.

Anledningen till Evas medverkan var att ingen i styrelsen från början tog vår anmälan på riktigt allvar. Bert var en given representant men då ingen annan styrelsemedlem ville anmäla sig fick Kjell Hagenborn uppdraget att skaffa fram en kandidat. Han behövde nog inte leta länge för att göra sitt lyckade val. Eva hade nämligen sällskap med hans son Ola och Kjell var säkert helt klar över hennes kapacitet.

När Panterns uttagning tillkännagivits i TV dröjde det exakt 2 minuter innan urpantern Göran Lindgren ringde från Stockholm och erbjöd mig och Iréne övernattnings på Värmdö.

Bert och Eva visade sig som väntat hålla måttet och Pantern segrade i den första omgången av tävlingen vilket innebar en förstärkning till Panterns kassa på 85 000 kronor. Gissa om en viss kassör uppe på läktarplats var nervös innan det hela var klart. Men jag minns att det var en mycket lycklig och stolt

ordförande som embarkerade planet som skulle ta oss tillbaka till Sturup. Även hans unga medhjälpare var givetvis glad efter sin lyckade TV-debut

För TV blev tävlingen en tittarflopp som lades ner efter några omgångar.

Som tidigare om åren bedrev vi FA-verksamhet för högstadiet på Söderkullaskolan med Kjell Hagenborn som ledare.

Under våren hölls en utvärderingscirkel i SISU:s regi under ledning av Hanspeter Borgman för aktiva ledare i föreningen. Fortfarande var utbildningsintresset stort och klubbens ledare deltog i 22 utbildningar arrangerade av Skånes Hockey- och Idrottsförbund.



Kjell Hagenborn



Hanspeter Borgman

Vi arrangerade som vanligt hockeyläger samt i samarbete med föräldraföreningen Panterns dag för medlemmarna och Rosa anterncup för B-pojkarna.

Inte heller i seniortruppen skedde någon förändring i ledartrojan. På spelarfronten tillkom egna produkterna Rikard Persson, Christer Sundqvist, Tord Nilsson, Jussi Laaksonen, Rikard Knutsson, Peter Landhed, Torbjörn Jonsson och Christer Svanberg. Samtliga hade fått sin hockey-uppfostran av Ingvar Ferm.

Spelarförlusterna var både många och tunga och berodde i de flesta fallen på att den civila karriären fick gå före hockeyspelandet. Roger Persson, Mattias Buhr-Berg, Staffan Wong, Anders Pettersson valde att inte helt sluta men varva ner i Lunds IS, Mats Kellerstam återvände till Stockholm medan Björn Jive, Ulf Kullman och Mikael Risbäck helt slutade.

Seniorlaget lyckades i alla fall nå en kvalplats som fjärde lag efter Halmstad, Trelleborg och Värnamo efter mycket slit och uppoffring. Dessutom inledde vi serien med fem raka förluster. Även det här året spelade vi i en div.3-serie med

forts.

forts. från sid. 1

8 lag där lagen möttes fyra gånger. Mot Skäret råkade vi ut för två storförluster i början av serien men tog revansch i slutet med två segrar. Limhamnsklubben hade inför säsongen gjort en namnändring till Tem Sunco Skäret efter huvudsponsorns önskemål.

I kvalet till tvåan fick vi ge oss mot Nässjö efter förlust i den tredje avgörande matchen som spelades på bortais.

Trots det ganska fina resultatet lämnade spelarna i slutet av säsongen in en skrivelse till en helt överraskad klubbstyrelse där de ville ha besked om vår framtida målsättning för att kunna ta ställning till fortsatt spel i Pantern.

Det bör i sammanhanget påpekas att vi sedan några år tillbaka hade infört en blygsam ersättning för resor och en liten prestationsbaserad bonus. Men vi hade inga spelarkontrakt.

Seniorlagets resultatrad summa 40 matcher (19 vinster 1 oavgjord 20 förluster).

Följande spelade mest: Conny Johansson, Joachim Nielsen, Rikard Persson, Peter Erdös, Ulf Nilsson, Rikard Pripp.

Joachim Nielsen vann trots sin ungdom för andra året skytteligan med 53 poäng (35 mål+18 ass). Joachim var en tränardröm. Teknisk, ganska snabb, storväxt, träningsvillig och seriös samt

utrustad med ett medfött målsinne. Dessutom var han otroligt målmedveten och satt exempelvis alltid med läxböckerna i knät på våra bortaresor. Han hade säkert erbjudande från flera klubbar men förblev Pantern trogen och satsade på sin civila utbildning. En verklig helyllekille värd all beundran. Blev så småningom VVS-ingenjör och fick anställning på BPA. Idag är han chef på Bravida. Han blev en av de stora spelarna i Pantern. På respektfullt avstånd följde Johan Blennow med 43 poäng (22+21) och Gert Persson 40 (19+21).

A-juniorerna med Lars Gullstrand, Sven-Olof Hultén och Peter Stylin som tränare för hela juniorgruppen vann sin serie och gick upp i div.2.

22 matcher (11 -1 -10).

Säsongen avslutades med en turné till Tjeckoslovakien där det blev 3 stora förluster bl.a mot Sparta Prag.

Mesta spelare var Tomas Persson, Thorbjörn Jonsson, Christer Svanberg, Tord Nilsson, Jussi Laaksonen och Rikard Knutsson.

Thorbjörn Jonsson 34 (22+12) före Tord Nilsson 29 (14+15) i skyttetopp.



Lars Gullstrand



Jan Hellqvist, Rikard Pripp, Conny Johansson, Joachim Nielsen och Ola Hagenborn.

B-Juniorer 22 (13 - 1 - 8)

Daniel Schylander, Joachim Johansson, Patrik Radizi och Tomas Persson flest matcher. Thorbjörn Jonsson 68 poäng (42+26) före Tomas Berger 38 (18+20) poängbäst.

AP tränare Helge Lauritson och Dennis Karlsson hade raden 36 (16- 2- 18)

Jonas Norlander, Stefan Persson, Niklas Söderberg och Daniel Persson spelade mest. Charlie Olsson 69 poäng (38+31) och Urban Nielsen 51 (40+11) toppar i poängligan.

BP tränare Thomas Nilsson och Paul Helldén hade raden 40 (8 - 3 - 29)

Paul Persson, Don Mattsson, Jonas Pettersson, Pär Gustavsson och Magnus Skog mest matcher. Fredrik Bellino 30 (19+11) och Mikael Rosenberg 25 (19+6) i skyttetopp.

CP med Peter och Ulf Thysell tränare för ett framgångsrikt lag med 39 matcher (26 -4 -9)

Lars Svensson, Erik Åberg, Henrik Olsson, Magnus Axenklev, Peter Norlander och Magnus Schönhult hade flest matcher. Henrik Olsson 95 poäng (74 +21) före 48 -poängarna Peter Norlander (28+20) och Mikael Elfven (23+25).

DP där Benny Johansson och Kent Nilsson var tränare hade också en bra säsong med 22 vinster, 4 oavgjorda och bara 7 förluster på sina 33 matcher

Pontus Johansson, Christoffer Nordahl, Martin Andersson, Marcus Pettersson och Peter Lund deltog i mest antal matcher. Rolf Brännlund 45 (37+8) skyttebäst före Peter Lund 28 (23+5).

EP som hade Rickard Nordahl och Benny Widenstedt som tränare spelade 25 matcher (12-2-11). Inga deltagare registrerade.

Hockeyskolan sköttes genom ett rullande schema mellan ungdomstränarna.

Skridskoskolan leddes av ansvariga Britt-Marie Radici med Tommy Prahl, Eva Silow, Sten-Inge Åkesson, Reidar Westerberg, Lamartine, Björn Vial, Jörgen Stenberg, Hans Nilsson, Nisse Rasmusson och Eva Åkesson som duktiga medhjälpare.

Efter segrar över Oskarshamn i den första kvalomgången fick Trelleborg möta våra banesmän Nässjö men förlorade även de i en tredje avgörande match varigenom Nässjö gick upp i div.2. Efter säsongens slut bestämde sig Trelleborg för att anta Percy Nilssons erbjudande om att bli farmareklubb till Mif och plockade till sig Krister Bergström, Göran Nilsson och Börje Ottosson från malmöföreningen. Senare anslöt också Rickard Åkesson, Henrik Nilsson och Jonas Kellander samt tränaren Thomas Axelsson från samma vattenhål.

Pantern och Skäret hade samtidigt fått och diskuterat samma erbjudande men tackat nej. Damhockeyn gjorde sin entré i Skåne genom Trelleborgs IF som under säsongen deltog i regionalt seriespel och SM.

Såväl Malmö IF som Rögle deltog i play off till elitserien. Mif belade en andraplats i den efterföljande kvalserien.

Malmö hade inför säsongen storhandlat och knutit till sig flera toppspelare som Pecka Lindmark, Tommy Mörth, Matti Pauna, Mats Lusth, Håkan Åhlund, Bosse Svanberg, Cacke Larsson, Johan Sälle och Anders Svensson. De två förstnämnda hade fribrev men för de övriga spelarna begärdes stora övergångssummor av deras klubbar. Ja, troligen även av spelarna, men det var mindre officiellt.

Men Percy betalade utan prut och det lönade sig. Malmö greps av hockeyfeber och det var oftast ett ordentligt tryck och fullsatt i ishallen.