



Säsongen 1983 - 1984

Text: Kjell Olofsson. Foto & bearbetning: Lars Rasmusson

Bilder från Panterns arkiv.



Vid årsmötet, som hölls i klubbstugan den 9 juni, omvaldes hela styrelsen.

På hösten höll vi vår årliga ledarkurs under ett veckoslut i Smygehuk den här gången med kanslisterna Kjell Hagenborn och Joakim Carlsson-Tillgren som ansvariga för arrangementet. Gästföreläsare var Lars Holmberg från Skånes Idrottsförbund. Ledarkursen följdes sedan upp med en studiecirkel under våren i vilken ett tjugotal ledare deltog. Vid båda tillfällena var huvudtemat föreningens framtida utveckling. Dessutom deltog olika ledare vid 27 tillfällen i förbundets kurser i allt från instruktörs-, funktions- och pojklagsdomarutbildning, tejkurser samt specialutbildning för kassörer och utbildningsansvariga.

Skånes ishockeyförbund hade 298 deltagare i sin kursverksamhet det året. Vi var enligt dem den förening som hade flest välutbildade ledare. Ekonomiskt var det en bra säsong och vi kunde räkna in ett överskott på 11 508 kronor på en årsomslutning av 610 000. Bidragande till det goda resultatet var att vi året innan köpt in oss i Kungsbingoalliansen och Länsstyrelsen hade gett oss ett förhöjt speltillstånd som en kompensation för de senaste årens dåliga utfall av vårt spel i Kronprinsen.

Med 497 medlemmar, två heltidsanställda konsulenter och en seniortränare på kvartstid kunde vi med stolthet konstatera att vår förening utvecklats från en småklubb till en mellanstor.

Ett tränarbyte för seniorerna blev tyvärr nödvändigt när populära Ulf Book meddelade att han ville koncentrera sig på sina studier till civilekonom. Vi hade några externa kandidater men valde en intern lösning där trotjänaren Lars "Grus" Gullstrand tog steget upp från juniorlaget. Seniortruppen kunde räkna in två nya anfalls-spelare, Anders Pettersson från Mif och Hans Kingstedt från Hässleholm HK och en målvakt, Erik Salvall, som tyvärr blev ett nytt ett-årsfall i sin övergång från Kristianstad. Även Christer Franzén, som äntligen kom loss från Skårets klor, räknade vi in som ett nyförvärv. Men den årslånga väntan på att bli spelklar hade tyvärr tagit bort en stor del av eleganten "Kickes" motivation.

Upp från de egna leden flyttades målvakten Conny Johansson samt den unge lovande backen Göran Dyberg, som efter ett sabbatsår, fått förnyad aptit på hockey.

Tyvärr blev det många som av olika anledningar lämnade den framgångsrika fjolårstruppen. Peter "Lappen" Svensson för fortsatt läkarutbildning, Mikael Nilsson tog ett sabbatsår, Mats Helander och Mikael Hobelius valde att spela med Lund IS och kvartetten Thorvald Claesson, Jan-Åke Svensson, Dennis Karlsson och Mats Eriksson slutade. Ingen lätt start precis för den nye tränaren.

Sommarträningen sköttes av Ulf Book då lösningen med Lars Gullstrand kom sent in i bilden. Vi tränade på is mån- ons- och fredagar. Matcherna gick på torsdagar och söndagar.

Träningsmatcherna gav skiftande resultat men löftesrikt var genrepet mot Tidaholms HC som slutade 13-0. Vi gjorde också en veekendtripp till Göteborgstrakten och där vi mötte Koppers från Stenungsund (5-8) och Järnbrott (4-3)

Seriespelet inleddes bra med seger över Åstorp med 2-1 men när vi i den andra matchen förlorade mot Skåret tappades nog en del av självförtroendet. Kristianstad, som var favoriter efter en storsatsning inför säsongen, infriade förväntningarna och vann klart serien före Alvesta, Skåret och Åstorp medan Pantern kom på sjunde plats. De fyra främsta fick kvala.

Kristianstad och Skåret gick upp i division 2. Skåret för övrigt efter att i två avgörande matcher besegrat våra tidigare träningsmotståndare Tidaholm med 4-1 och 6-4. Derbymatcherna mot Skåret som förlorades med 1-3 och 4-5 visade att vår spelnivå inte var långt från topplagens men marginalerna var absolut inte på vår sida den här säsongen. Trelleborg ramlade ur och ersattes nästa säsong av Club 69, från Höör, som vann fyran.

Christer Turesson var årets stålman. Han var som ende spelare med i 27 matcher och deltog dessutom i 73 av 75 träningar. Mest använda av de övriga var Björn Jive, Mattias Buhr-Berg, Mikael "Musen" Lövgren, Janne Hellkvist och Staffan Wong.

Suveräna toppar i skytteligan var Björn Jive 35

forts.

forts. från sid. 1

(19 mål och 16 assist) samt Gert Persson 32 (20+12).

Totalt spelades 35 matcher med 15 vinster, oavgjort i 4 och 16 förluster. Målskillnad 182-59.

Största "busar" var Joakim Karlsson-Tillgren med 56 minuter och "Kicke" Franzén som i sin nionde match blev avstängd resten av säsongen efter ett påhopp på domaren. Tråkigt då han absolut inte tidigare uppträtt som någon buse på banan och dessutom inlett säsongen bra med 8 mål och två assist. Domaren som attackerades var f.ö. den förre Panternspelaren Bengt Mattsson.

På ungdomssidan gjorde Pantern sin främsta säsong eller vad sägs om följande placeringar.

B-juniorer fyra i sin serie, A-pojkar tvåa en poäng efter Club 69, B-pojkar trea och C-pojkar tvåa en poäng efter Lund IS.

B-C och D-pojkar åkte på en gemensam lägervecka i Falun under sommaren.

Eftersom vi förra säsongen haft en stor A-pojkgrupp innehöll juniorgruppen i starten över 30 spelare. Tyvärr blev det genom ett missförstånd ingen serie att delta i för de äldsta juniorerna utan dessa fick i sista stund lånas ut till Skärets A-juniorer.

Flest matcher i B-juniortalaget spelade Conny Johansson, Benny Plessen och Jonas Andersson. Ola Hagenborn med 22 poäng (14+8) toppade skytteligan före Benny Plessen. Tränare var "Sviss" Hultén och Hanspeter Borgman.

A-pojkarna, som även det här året tränats av Ingvar Ferm, satsade på en något annorlunda uppladdning under sommaren när man deltog i en P16-serie i fotboll i BK Kicks namn. Under jullovet åkte man till Falun.

Här var de flitigast använda Fredrik Hallberg och Peter Landhed som deltog i samtliga matcher medan Joachim Nielsen, Niklas Jonsson och Fredrik Gustavsson missade en.

Överlägsen skyttekung blev "Jocke" Nielsen med 79 poäng (53+26) före Mikael Magnusson 53 (37+16).

B-pojkar under ledning av Ingemar Jonsson och Peter Stylin använde flitigast septetten Torbjörn Jonsson, Niklas Millbank, Tord Nilsson, Ulf Nilsson, Martin Olsson, Fredrik Römbo och Paul Helldén. Torbjörn var klart skyttebäst med 46 poäng (37+9) före Tord Nilsson 28 (10+18).

C-pojkarna med Lasse Olsson och Mikael Hagenborn som instruktörer förlorade bara 6

av sina 28 matcher. Joakim Johansson, Johan Björnqvist och Heikki Leskelä deltog i samtliga medan Mats Asserborn, Bengt Norén, Jonas Friman och Charlie Olsson missade en.

Charlie Olsson i skyttetopp med 41 (32+9) före Daniel Schylander 31 (23+8).

(Bild på C-pojkar sidan 3)

D-pojkarna tränades av Cenneth Olsson, Tomas Törnkvist och den tränardebuterande Joakim Carlsson-Tillgren. De förberedde sig bl.a. med ett uppskattat veckoslutsläger i Tjörnarps.

Daniel Persson och Mattias Larsen spelade alla 24 matcherna. Paul Nilsson missade en.

Pierre Jönsson med 28 poäng (23+5) skyttebäst före Mattias Larsen 14 (10+4) och Urban Nielsen 12(9+3).

E-pojkarnas trupp innehöll 3 flickor och 22 pojkar. Deras tränare var Staffan Ericsson och Bengt Larsson. De deltog inte i någon serie utan spelade endast vänskapsmatcher och deltog i cuper.

Förutom de tre flickorna Camilla Johansson, Petra Stylin och Anna Gullstrand deltog Johan Åkerman, Magnus Skoog, Mikael Björkman, Henrik Skans, Erik Åberg och Henrik Olsson i samtliga 9 matcher medan kvartetten Paul Dahllund, Magnus Schönhult, Mikael Elvén och Philip Ericsson nådde 7.

Lyckosammaste målskytt var Fredrik Håryd med 2 mål.

Instruktörer i Hockeyskolan var Tommy Svensson, Staffan Wong, Christer Turesson, Göran Dyberg och Joakim Carlsson-Tillgren.

Skridskoskolans instruktörer hette Pia Lindström, Lotta Zinn, Christel och Peter Stylin, Kristina Olsson, Britt-Mari Gullstrand och Kent Nilsson.

På plussidan kunde vi också notera förbättrade duschmöjligheter i omklädningsrummen genom en ändring av värmesystemet och att skyddsnetet runt sargen ersattes av plexiglas. Nymodigheten glädde framförallt spelarna då de slapp rivsår i ansiktet efter närkontakter med nätet. Pappa till detta var en ny anläggningsansvarig som hette Lars Åke Andersson. Därmed intet ont ord de om tidigare vaktmästarna Kalle Bergström och Christer vilka i många år vårdat banan som sitt skötebarn men aldrig fick något gehör för önskade förbättringar.

forts. från sid. 2

För Mif slutade säsongen närmast katastrofalt. Tränaren Jan Stolpe med hjälptränaren Benny Burakovsky kunde inte förhindra att laget degraderades till div. 2. När man dessutom hade ett skuldberg på över miljonen samt en ordförande, Nils Yngvesson, som bestämt sig för att avgå vid årsmötet den 11 maj 1984, ställdes valberedningens ordförande Björn Åblom inför en väldigt svåra uppgift när han på kort tid skulle vaska fram en fungerande styrelse.

Men samtidigt bäddades det för intressanta derbymatcher genom Skårets uppflyttning.

Det andra skånelaget i division 1 Rögle BK placerade sig i topp med efterföljande spel i play off.

Skånes Ishockeyförbund hade efter den här säsongen 22 aktiva föreningar. På grund av sitt civila engagemang ansåg sig förbundsordförande Bertil Robertsson tvingad lämna posten och i hans ställe invaldes Ernst-Ivar "Eje" Johansson från Tyringe. En mycket välkänd figur i hockeykretsar och ett populärt val.

Rickard Fagerlund som var med och bildade Malmö IF 1972 och som var dess förste ordförande fram till 1974, valdes vid Svenska Ishockeyförbunds årsmöte till ny ordförande efter avgående Arne Grunander.



C-pojkar med tränarna Lasse Olsson och Mikael Hagenborn